

כיף להתגייס לעזרה

אריה פסטי באשל הנשיא
akpesaty@gmail.com

אריה, מנהל את הרפת בקיבוץ אייל, ועשה אותה במקצועיות אך גם הרבה לב ונשמה. היה בין הראשונים להתגייס לרדת ולחלוב בעוטף והוא גם שנבחר על ידינו לעשות עבודה בפועל. אריה שיתף אותנו בחוויה במיוחדת שעבר עם ניר בנו בחליבה הלא שגרתית



אשל הנשיא - בית ספר עם מחויבות לחקלאות ולרפת

מתאים מאוד לענף הרפת שעושה התנדבות במצוקות אחרים, גם במהלך כל השנה.

גם לנו היה, לפני כמה שנים, אסון גדול עם תמותה מהירה של מאות פרות ובתוך שבועות אחדים הענף התגייס וסייע לנו להשתקם במהרה. הלקח המרכזי, שבכל יישוב כפרי צריכה להיות רפת, שבה אנשים נשארים גם בעת מצוקה ביטחונית. הרפת מהווה עוגן מרכזי בפרנסת הקיבוצים והמושבים בדרום, אך לא פחות מכך, יש לה חשיבות ביטחונית מהמעלה הראשונה - נלחמים על הבית. ראוי שהענף יכין תכנית מגרה לתקופות דומות שבהן יוכל להגיב במהירות לכל מצוקה של חברינו.

היינו גאים מאוד על העשייה שלנו וגם על תחושת ההשתייכות לענף החלב המדהים שיוזע להתגייס בלי חשבון לטובת חבריו בעת צרה. ■

רצינו מאוד לסייע ליישובים בעוטף עזה בתקופה הקשה שהם עוברים מזה שנים רבות ובמיוחד מאז הוכרז על מבצע "עמוד ענן". שמחנו מאוד על היוזמה הברוכה של הענף לצאת, בצורה יזומה ומאורגנת, לעזור בחליבות לחברינו הרפתנים, ולו לסוף שבוע אחד. ניר בני, נמצא בשנת שירות בבית הספר החקלאי "אשל הנשיא" ועם הכרזת מצב החירום, כולם נשלחו הביתה והוא חזר לעבוד ברפת שאותה הוא מכיר מכיתה ז'.

ניר ואני נרשמנו וחיכינו ל"שידוך" עם הרפת שאליה נגיע, שמחתי לקבל זימון לרפת בית הספר החקלאי בכפר סילבר.

אני עובד ברפת עם כ-25 נערים מקיבוץ אייל ורואה בעבודה זו זכות ושליחות. יש מורכבות רבה בעבודה עם נערים אך גם סיפוק עצום.

ביום רביעי בלילה הוכרז על הפסקת אש ואנשי הכפר כבר לא היו זקוקים לנו כי הנערים חזרו לבית הספר ואנחנו פנינו לאשל הנשיא ששמח מאוד לקבל אותנו לחליבות של סוף השבוע.

סיימנו את העבודות ביום שישי ובארבע אחר הצהריים ירדנו לבית הספר החקלאי שנמצא במשולש שבין רהט, נתיבות ובאר שבע. זהו בית ספר אזורי שיש בו 1,400 תלמידים מכל יישובי הסביבה כולל קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים וגם מבאר שבע. יש בו גם פנימייה עם 210 ילדים שמגיעים מכל הארץ. כל הילדים לומדים חקלאות, עובדים יום בשבוע בענף חקלאי וגם נבחנים בחקלאות בבחינות הבגרות.

ברפת יש כשבעים חולבות והצוות ברפת, שכבר שבע אזהקות וכניסה למקלטים, שמח מאוד לקראתנו והפקיד בידינו את חליבות סוף השבוע. אחרי הדרכה קצרה, שבה התוודענו לציוד של "אפמילק" ולנוהלי הפנימיים של הרפת, השתלבנו בחליבה וכך עבדנו, עם הרבה מוטיבציה, בחליבת שישי ערב, שבת בוקר וצהריים והיה לנו כיף גדול.

בין החליבות שמחנו לסייע באיסוף ביצים בלול ובעבודות שונות בדיר הכבשים.

החוויה שעברנו הייתה מיוחדת ומדהימה. הרגשנו נפלא לסייע במשהו לחבר'ה שמתמודדים עם בעיות ביטחון באופן יומיומי. ניר היה גאה לעזור לרפת שבה הוא משרת בשנה שלפני הצבא. הרגשנו תרומה של ממש, אמנם היינו עייפים מסוף שבוע ארוך, אבל גם היה לנו סיפוק רב והמסר המוראלי היה בעל משמעות לנו ולהם.

אנשי המקום היו אסירי תודה מאוד, ממש לא ברור שמגיעים חבר'ה מהצפון לסייע. זה הולם את עם ישראל בתקופות מלחמה וזה